

Interview met Mgr. Henriks

Ter gelegenheid heeft zijn bezoek aan de Obrechtkerk op 26 november 2017 heeft Mgr. Jan Hendriks, hulp bisschop en vicaris generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam op 23 oktober een kort interview afgegeven.

Kan u iets vertellen over uw achtergrond: familie, school/ opleiding, vorige functies?

Ik ben de oudste uit een gezin met vijf kinderen. Ik heb nog vier zussen. Sinds we een Whatsapp-groep hebben, heb ik meer contact met mijn zussen dan ooit! De berichtjes gaan continu op en neer. Mijn vader had twee tuinderijen in Leidschendam en Roelofarendsveen en was halftime vicevoorzitter van veiling Bleiswijk. Mijn vader is in 2013 overleden, hij heeft mijn bisschopswijding nog meegemaakt; mijn moeder is 86 jaar oud. We hebben thuis geleerd aan te pakken, maar meewerken in de tuinderij was vrijwillig en werd betaald.

Vanaf mijn twaalfde was ik al niet meer thuis in het gezin want na de basisschool ben ik naar een kleinseminarie gegaan (Leeuwenhorst in Noordwijkerhout). Mijn moeder vond dat toen best wel moeilijk. Die seminaries stonden toen op het punt afgeschaft te worden maar ik heb er toch wel een goede tijd gehad.

Na een jaar studie in Amsterdam ben ik naar het seminarie Rolduc gegaan en priester gewijd in 1979. Na twee jaar kapelaan te zijn geweest in Den Haag, stuurde de bisschop me naar Rome om canoniek recht te studeren aan de Gregoriana, de pauselijke universiteit die door de Jezuïeten wordt gerund. Twee jaar later al werd ik docent canoniek recht in het seminarie Rolduc, terwijl ik mijn studies in Rome voortzette. In 1986 ben ik gepromoveerd op een proefschrift over de katholieke school. Tien jaar was ik daarna pastoor in Haastrecht, terwijl ik tevens docent was in Rolduc en het seminarie van Den Bosch. In 1997 vroeg Mgr. Bomers me om in ons bisdom de priesteropleiding mee op te zetten. Het jaar daarop werd ik rector van het seminarie in Vogelenzang totdat de paus me tot bisschop benoemde. In de pastoraal was ik - toen ik rector was van het seminarie - onder meer actief in Duivendrecht waar ik lange tijd administrator (waarnemend pastoor) was.

U bent momenteel hulpbisschop en vicaris generaal van het Bisdom Haarlem Amsterdam.

Kan u iets vertellen over de inhoud van beiden én wat het voor u persoonlijk betekent?

Een hulpbisschop en vicaris generaal is de rechterhand van de bisschop en het is dus mijn taak om Mgr. Punt in alles bij te staan, vooral in het bestuur van het bisdom. Dat betekent: veel gesprekken en veel vergaderingen en andere vormen van overleg. Verder maak ik deel uit van de bisschoppenconferentie en ben in heel Nederland als bisschop-referent verantwoordelijk voor het katholiek onderwijs. Ik bezoek de parochies, ik dien het heilig vormsel toe en doceer nog steeds in het seminarie in Heiloo en het sint Bonifatius-instituut op De Tiltenberg in Vogelenzang (een theologische opleiding vooral op zaterdagen). Ik heb een mooi en afwisselend leven, waar ik God bijzonder dankbaar voor ben. Voor mij is de dagelijkse heilige Mis daarbij het centrum en de bron van alles.

Onze kerk is aan het vergrijzen, ondertussen zien we wel dat er een toenemende vraag naar "zingeving" is bij jongeren, jong volwassenen en jonge ouders. Wat is in uw beleving het belangrijkste dat onze kerk aantrekkelijk maakt voor deze en volgende generaties?

Om het in marketing termen te stellen: wat zijn de "unique selling points" van de R.K. Kerk?

Het unieke aan onze katholieke kerk is dat die al meer dan tweeduizend jaar bestaat en over de hele wereld verspreid is, dat die kerk de boodschap van het evangelie uitdraagt en het "Lichaam van Christus" is, zoals de apostel Paulus de kerk noemt. We zijn allemaal ledematen van een groot geheel en ieder heeft zijn/haar eigen functie, roeping en missie, tot opbouw van het rijk van God. Het gaat er in de kerk om mens te zijn naar het beeld van Jezus Christus, Hem na te volgen. Wie wat dieper gaat ontdekt daarbij de sacramenten als een unieke geestelijke krachtbron. In die sacramenten

komen we direct in aanraking met de verlossende, helende, vergevende, sterkende kracht van Christus waardoor we de grootste uitdagingen van ons leven aankunnen. Die liggen niet op zakelijk gebied, maar op menselijk en geestelijk terrein. De betekenis van onze rijkdom is erg betrekkelijk, maar als we goed en mooi mens-zijn tot eer van God heeft dat eeuwigheidswaarde.

Gevraagd naar de stand van het geloof in Amsterdam stelde een priester ooit: "Alle Amsterdammers geloven, al is het maar in Ajax". Mogen we u ook tot de fans van Ajax rekenen, of een misschien een andere voetbal- of sportvereniging? Beoefent (of beoefende) u zelf een sport/hobby?

Dit wordt een licht teleurstellend antwoord. Ik ben geen grote voetbalfan. Ik ben een keer bij AZ te gast geweest met een voetbalwedstrijd erbij en dat vond ik toen een heel mooie ervaring. Maar ik heb geen club waar ik bijzonder fanatiek achter sta. Zelf houd ik van zwemmen en ik heb ook aan hardlopen gedaan maar momenteel kom ik niet veel verder dan fietsen en wandelen.

Professor Van Os heeft de Obrechtkerk ooit omschreven als "de belangrijkste verzameling kerkelijke kunst uit het interbellum". Wat vindt u, naast natuurlijk de Obrechtkerk, zelf een mooi/bijzonder kerkgebouw en waarom?

Natuurlijk naast de Obrechtkerk, vind ik de Sint Nicolaasbasiliek bij het Centraal Station heel mooi en ook onze eigen Sint Bavo-kathedraal in Haarlem, waar zoveel stijlen in vertegenwoordigd zijn. Ook de St. Vituskerk in Hilversum waar ik bisschop ben gewijd, vind ik bijzonder fraai. Wat knusser is de kerk waar ik pastoor was in Haastrecht, maar ook dat gebouw – een zogenaamde Waterstaatskerk – vond ik heel aangenaam. En er zijn vele andere kerken die ik zou kunnen noemen, want gelukkig zijn er nog steeds veel mooie kerkgebouwen. Ik ben blij dat de rijksoverheid iets meer gaat doen – als het Regeerakkoord wordt uitgevoerd – aan restauratie en behoud van mooie kerkgebouwen. De kleiner wordende kerkgemeenschap kan dat geld niet opbrengen en iedereen geniet toch mee van zo'n mooi, beeldbepalend kerkgebouw?

Mgr. Hendriks doet van zijn activiteiten en van ontwikkelingen binnen het bisdom zeer regelmatig verslag op zijn website: www.arsacal.nl

